

Kamp **2016**



Hallo allemaal,

Het zit er op, het is geschiedenis, Kamp 2016 is geweest. Wat rest zijn onze herinneringen, de foto's, de kampmailtje, de kamp-DVD (gegarandeerd beschikbaar in de 1^e week november), een gevulde Twitter- en Facebook-pagina, de vuile was en de gevonden voorwerpen.

Wat was het weer bijzonder. Een goed gevuld weekprogramma met in ieder geval voor de leiding een gecoördineerd stukje vermaak, aangevuld met alle onverwachte niet geplande spontane ongeregiseerde gebeurtenissen. Er is zoveel gebeurd en we hebben teveel beleefd. Onmogelijk om alles te vertellen en uit te leggen.

Daarom een klein stukje Backstage-info zodat sommige dubieuze zaken een plekje kunnen krijgen.

Ten 1^e : Simon-says

Nog maar 1 keer voor de duidelijkheid. Het griezelverhaal van Simon bij het kampvuur, over zijn goede vriend die overleden was, is niet waar. Het is verzonnen. Niet echt gebeurd. Daar hoeven jullie dus niet meer wakker van te liggen.



Ten 2^e : Het verleggen van de haargrens

Jullie hoeven je geen zorgen te maken over het haar van Sonja. Goed, het is wat vreemd dat je een deel van je haar afscheert (tondeuze-standje 0) en daar dan de letters HKZ laat staan (tondeuzestandje 1). Het haar van Sonja zal vanzelf weer aangroeien en tegen de tijd dat we de reünie hebben is er bijna niets meer van te zien.



Ten 3^e : Straffen omdat het kan.

Bij het uitbreken hebben wij als leiding de meest bizarre straffen uigedeeld. Hierbij hebben wij ons door de afdeling Juridische Zaken uitgebreid laten voorlichten. We hebben dan ook geen wettelijke regeltjes overschreden, maar hebben uiteraard wel de randjes opgezocht. Hierbij een greep aan ellende wat de kids hebben moet doorstaan.

Het volledige sorteren van een doos gemixte hagelslag in de bruine en rode hagelslagjes en daar dan mooie boterhammen voor de leiding mee beleggen. Eieren bakken voor de leiding. Kikkeren. Een kwisje midden in de nacht op het veld. Sterren tellen. Om 3 uur 's nachts het dagverblijf opruimen (en daarbij zo veel herrie maken dat het hele kampgebouw ligt te beven). Een gebakken ei nadoen. Het dansje uit je hoofd leren van het liedje "Ik ben een kopje". Wilt u dit zelf ook leren?

Klik dan:

<https://www.youtube.com/watch?v=YCe2mmU0xa4>

U kunt ook contact opnemen met Stef, Jasper en Tycho. Die weten al hoe dit moet.



Ten 4^e : Het ei-project. Het begint al een aardige kamptraditie te worden. De 16-jarige kinderen die voor het laatst mee gaan op kamp krijgen halverwege de kampweek ieder een verzorg-ei. De bedoeling is dat ze dit rauwe, en nog breekbare ei de rest van de kampweek bij zich houden en er voor zorgen dat hun ei heel blijft. Goed verzorgen dus. Het achterliggende en hogere doel hierbij is dat de leiding in een vroeg stadium al kan kijken welke kampkind de mogelijke toekomstige taak als kampleiding zou kunnen gaan vervullen. Want als je goed voor je ei kunt zorgen kan je dat uiteraard ook met kampkinderen, dat lijkt ons duidelijk.

De kampleiding heeft de vervelende taak om alles in het werk te stellen om de eieren te vinden, te onderscheppen, af te pakken en te breken. En als we dan een ei te pakken hebben, dan breekt de paniek uit bij de kids. Want die weten inmiddels dat je dan je ei goed doorbakken op een boterham gepresenteerd krijgt.

Soms krijgt de leiding de briljante kans om het ei genaamd Sjors, dat verstopt zit in een paar sokken, te verwisselen voor een kiwi, en krijgt een volledige verraste Stef zijn gebakken ei, zonder dat hij al in de gaten heeft dat hij zijn ei al kwijt is.



Dan nog een paar kleine weetjes over kamp 2016:

- We zijn maar 1 keer naar de huisarts geweest, en dat bleek ook nog voor niets.
- We hebben slechts 2 teken gevangen.
- Er is maar 1 keer iemand flauw gevallen.
- Er zijn, voor zover wij weten, geen kamprelaties opgebloeid. Niet bij de kids en niet bij de leiding.
- Afgebroken teennagels groeien weer aan.
- Er zijn 4.872 muggenbulten intensief behandeld met afterbite en prikweg.
- We hebben geen fietsbanden geplakt maar wel 2 kettingen er weer op gedaan.
- Fietsen met een kamp, door het zand, wordt een ramp.
- Een aantal B-kids had de keuze om gedropt te worden in Nederland of in België, maar ze stonden toch maar 2 meter bij elkaar vandaan.
- Enkele kampkids hebben meer koffie gedronken dan de leiding. 👍
- Enkele kampkids hebben meer shoarma gegeten dan de leiding. 😡

2017

Volgend jaar gaat we met kamp naar het kampgebouw De Leijgraaf in Vorstenborsch.

We zitten dan van 8 tot 15 juli in gebouw 'De Kers'.

<http://www.deleijgraaf.nl/accommodaties/groepsaccommodatie-de-kers>

Aanmelden voor kamp 2017 kan al, via: <http://kampzoetermeer.nl/2017>



Allemaal hartstikke bedankt voor weer een fantastische kampweek.

Deze was niet mogelijk geweest zonder alle kids, de leiding, alle ouders, onze sponsors, de boer en boerin, Roos van camping Ter Spegelt en Sjors van de Jumbo (Sjors mag wat ons betreft bedrijfsleider worden).

TOT VOLGEND JAAR



Dan nog 1 ernstig bericht. Met 1 vader van 1 van de kampkinderen zullen wij binnenkort nog een pittig gesprek voeren. Tijdens de kampweek hebben wij een geheime brief weten te onderscheppen. Uit deze brief blijkt dat deze vader via slinkse wijze geprobeerd heeft om 1 van de kampkids te assisteren bij het uitvoeren van, zoals bekend, illegale uitbraakpogingen. Dat wordt niet getolereerd. Represailles volgen.

De onderschepte brief is hier onder afgedrukt.

Hey Bodhi,

De oorspronkelijke brief met het ontsnapingsplan voor dit jaar is hoogstwaarschijnlijk onderschept door de censuur-commissie van de kampleiding, aangezien jij schrijft nog niks ontvangen te hebben. Ik neem dan ook aan dat je de ijzeren vijl, het lasapparaat en de zaag ook niet ontvangen hebt en dat we dus moeten uitwijken naar plan B. Het was misschien ook wat kort dag om de geplande tunnelboor op tijd af te krijgen.



Plan B is wellicht iets minder ambitieus, maar omdat we een dag verloren hebben, wordt het toch nog even doorwerken. Ik begreep uit je brief dat je bent ingekwartierd bij een vijftal officieren van hogere rang. Dat is op zich gunstig, mits er geen laffe verraders tussen zitten.

Omdat deze instructie alleen nog maar per mail op tijd bij je kon zijn, zullen jullie zelf wat spullen moeten verzamelen. Ik geef alvast de lijst met benodigdheden:

- 10 liter behanglijm
- 268 kranten
- 3 kruiwagenwielen
- 150 meter touw
- 1 pikhouweel

Om de kampleiding volledig op het verkeerde been te zetten, nu het tunnelplan in handen van de vijand is gevallen, blijft er eigenlijk maar één optie over: we zullen dit jaar door de lucht moeten vertrekken en wel vanaf het dak van de opslagruimte op de eerste etage. De opslagruimte is overigens de plek waar jullie de zes-persoons vliegtuigmachine zullen moeten bouwen vannacht. Gebruik de pikhouweel om via het ketelhok in de opslagruimte te komen (rode pijl). Ik denk dat onderstaande bouwtekening boekdelen spreekt en op zich geen verdere toelichting behoeft. Tip: monteer de vleugels pas als de romp al op het dak staat. Ik kreeg mijn proefmodel namelijk niet meer uit mijn kamer....



Het eindresultaat moet er ongeveer zo uit zien:



Mochten jullie onverhoopt in tijdnood komen, dan kunnen jullie overwegen om het schilderen achterwege te laten. Jullie zullen enige handlangers van het verzet moeten charteren om het zweefvliegtuig middels het touw voldoende vaart mee te geven om Eindhoven Airport te bereiken. Uiteraard wachten met de lancering totdat er voldoende opwaartse thermiek aanwezig is. Ik zal in Eindhoven op jullie wachten voor de debriefing van deze glorieuze missie. Mocht jullie missie om de een of andere onvoorstelbare reden falen, denk dan aan de volgende wijze woorden: Oost west, lag ik maar alvast in mijn nest...







